

Överdrivet säkerhetsarbete

Res upp och märk gravstenar på Spannarboda kyrkogård

LINDESBERG Kyrkogården i Spannarboda ser bedrövlig ut efter att kyrkogårdsförvaltningen i Näsby-Fellingsbro pastorat i juli provtryckte och ladet ned en stor andel av kyrkogårdens gravstenar – lagom till kyrkans 100-årsjubileum. Enligt ett anslag på kyrkogården görs detta av säkerhetsskäl på gravstenar som inte klarar en dragkraft på 35 kg utan att välta.

Självklart är det viktigt att gravstenar inte välter, men det är osannolikt att så stor andel av gravstenarna på Spannarboda kyrkogård, som nu lagts ned, riskerar att omedelbart välta. Exempelvis justerades sockeln på vår nu nedlagda gravsten 2017 och den har sedan dess stått stadigt.

I stället för att omedelbart lägga ned alla de gravstenar som inte klarar av att motstå dragkraften borde stenen dokumenteras och riskmarkerats och möjligen nedläggas vid nästa provtryckning, som då förslagsvis görs av en annan utförare för att få en ”second opinion”.

Att som nu regelmässigt lägga ned alla gravstenar som faller för en godtycklig regel är närmast ett tanklöst sabotage av griftefrid och gravar på en vacker gammal kyrkogård. Därför anser jag att kyrkogårdsförvaltningen omgående reser alla stenar som lagts ned och möjligen märker dem med ”risk”.

Anders Andersson
Skoghäll



Rader av omkullvälta gravstenar möter den som besöker kyrkogården i Spannarboda.

FOTO: ANDER ANDERSSON

Förändra anorexivården!

SVAR

... till insändaren om barn med ätstörningar i NA den 25 juli.

Jag vet till 200 procent vilket helvete du och er familj går igenom. Som förälder till barn med anorexia har jag också väldigt mycket åsikter och tankar kring vården av dessa barn och unga. Sjukdomen biter sig fast i huvudet på den drabbade i en daglig kamp på liv och död.

Min fråga är varför måste familjer behöva vänta på att få dagvård? Det ska vara obligatoriskt från det att diagnosen ställs. Det borde vara dagligen och utan föräldrar. Det borde vara samtal med psykolog dagligen, mat tillsammans dagligen.

Vi som föräldrar vårdar i dag våra mycket svårt sjuka barn i hemmet 167 timmar i veckan och får en timme på Ätstörningsenheten. En timme fylld med ångest, hat och tårar.

Nu kommer eventuellt dagvård på tal efter många månader av totalt kaos i hemmet. Familjer går sönder, syskon lider, föräldrar vabbar och det är en helt absurd situation. Hjälp oss!

Jag håller så med dig om att det är orättvist att de som drabbas av anorexia inte får en rättvis vård. Omgivningen är ofta helt oförstående, kommentarer såsom ”Det är väl bara att tvinga ungen att äta!! Hur svårt kan det vara?”

Vi som är drabbade orkar inte med umgänge eller att vara sociala, ingen förstår vår kamp för att vi ska få våra barn att överleva.

Precis som du skriver så dör var tionde av de som drabbas. En förändring måste verkligen ske. Ge behandling omgående och sjukdomstiden kortas.

Vill samtidigt säga att det går att bli frisk. Det tar tid, men det går.

”Bubblis”
Örebro

Tålmodet till ända med trilskade turkar

HALLSBERG Hur länge räcker vårt tålmod avseende turkarnas evinnerliga förhållande av vår ansökan till Nato. Turkarna fabricerar den ena efter den andra anledningen till att inte släppa in Sverige i Nato, ivrigt påhejade av Ungern. De är två typiska exempel på länder där demokratin står inför en nedrustning och där medborgarnas rättigheter avseende yttrandefrihet monterats ned bit för bit.

Vi måste markera vårt ogillande mot Turkiet och Ungern och tala om för dem att vi inte accepterar att jämföras med dem i fråga om demokratiskt statsskick.

Nej, nu får det f-n i mig vara nog! Sverige måste ryta ifrån mot despoterna i Ankara och i Budapest och markera att de inte kan styra vår inrikespolitik.

Mitt förslag är vi bryter all diplomatisk förbindelse, stryper all form av bistånd till dessa länder och verkar för att Ungern utesluts ur EU.

Vidare ska vi arbeta för att Nato upplöses, för att sedan återuppstå utan Turkiet och Ungern som medlemmar. Det är Sveriges heder och framtid som står på spel och då kan vi inte låta Erdogan och Orban vara de som håller i taktipinnen.

”Peder C”
Hallsberg

Det skjuts på tok för många älgar

ÖREBRO Det är på tok för hårt jakttryck på älg i Kilsbergen i en olycklig kombination med ett ökat antal rovdjur. Långt innan rovdjuren tilläts öka i antal var jakttrycket hårt på älg. Fel älgar skjuts i älgskötselområdena och då kan det inte bli annat än en reducering av antalet älgar.

Som vanligt är det ”enbart” på grund av varg som

älgstammen minskar och det stämmer delvis! Men antalet jägare har också ökat och jakten bedrivs än mer effektivt numera. Skogarna finkammas på älg varje höst.

Är det inte bara att inse att älgförvaltningen misslyckats, det jagas för hårt helt enkelt. Samtidigt måste samhället också inse att det misslyckats minst lika

mycket med rovdjurspolitiken där vargen även ger sig på tamboskap men framför allt skrämmer merparten av alla jägare. En helt ny planering behövs både för jakt på älg och rovdjur.

Jag kommer helt avstå jakt på älg i år med hänsyn på det lilla antal som finns kvar!

”Jägare”
Örebro



Kilbergens älgar är hårt skattade och beståndet är för glest.

FOTO: PAUL KLEIVEN/TT

Med sådana vänner behöver Kristersson inga fiender

KUMLA Det är djupt besvärande att se vår statsminister bli trakasserad gång efter annan av enskilda SD-politiker. För varje utspel SD gör minskar förtroendet för den sittande regeringen. Tidöavtalet visar

med all tydlighet att SD är inget parti man samarbetar med, varken från höger-, vänster- eller mittenpartier. Åtminstone inte på riksnivå. Hur åtråvärd är statsministerstolen för M när SD visar sig regeringsodugliga?

Vilken droppe ska få bägaren att rinna över så att Tidöavtalet slutligen havererar? Antagligen är det så att om regeringens band med SD skulle brytas blir det sannolikt lättare att få Nato-ansökan beviljad, re-

lationen med muslimska länder skulle också underlättas och troligen skulle landets säkerhet förbättras.

Sett till detta verkar statsministern just nu att leka med elden.

”Fides est bona”

”Peder C”
Hallsberg